



SIERRA NEVADA VOOR DE FIETSLIEFHEBBERS

Geen betere plek om te fietsen dan de Sierra Nevada, ontdekte **Albert Tjoonk** tijdens een vakantie in Andalusië in 2013. Meer was er niet nodig voor hem en zijn vrouw Brenda om naar Granada te verhuizen. 'Granada is een adembenemende stad, waar de meeste tijd van het jaar de zon schijnt,' vertelt Albert. Hij verzorgt nu met Wielrenvakantie.nl fietsvakanties in de regio.

- 1 Het is geen verrassing: vanuit de omgeving van Granada kun je prachtige fietstochten maken. 'De mogelijkheden zijn zo divers,' zegt Albert. 'De beklimming van de **Pico Veleta**, de berg van 3396 meter hoog in mijn achtertuin, is een van mijn favorieten. Tijdens zo'n 38 kilometer bedwing je 2700 hoogtemeters: een imposante en bijzondere rit. Deze tocht is alleen mogelijk van juli tot oktober, als er geen sneeuw ligt. Maar het is ook prachtig om vanuit Granada naar het zuiden te fietsen, door de vallei met sinaasappelbomen, om uiteindelijk bij het strand aan te komen.'
- 2 Waan je in de oudheid in **Guadix**, de stad die bekendstaat om zijn grotwoningen. Sommige van de huisjes - uitgehouwen uit tufsteen, met een markante, witte schoorsteen bovenop - zijn toegankelijk voor publiek. Maar ook de fietsroute ernaartoe is de moeite waard, weet Albert. 'Via een rustige weg door de bergen fiets je naar Guadix,' vertelt hij. 'Eenmaal daar aangekomen kun je genieten van een korte pauze op het oude plein. Vergeet niet voor je weer teruggaat de oude kathedraal, met haar bijzondere mengeling van stijlen, te bezoeken.'
- 3 Van al dat fietsen krijg je trek, maar ook daar weet Albert raad mee. '**Bodega Castañeda** is een van de oudste tapasbars van Granada,' zegt hij. Het restaurant aan de Travesía Almircecos is geliefd bij zowel locals als toeristen, waardoor de zaak altijd goed gevuld is. Dus, nog even een sprintje trekken om bijtijds een tafeltje te bemachtigen.
- 4 De must see van Granada is natuurlijk het **Alhambra**. 'Het enorme fort en paleizencomplex stamt uit de tijd van de Moren, die ruïnes halverwege de 13^e eeuw ombouwden tot paleis. In heel Granada zie je trouwens veel islamitische elementen terug, in de paleizen, torens, patio's en tuinen.'

